

Arrangør: Nordsjællands PI
Dansk Politidrætsforbund



Teglstrup løbet

2016



Velkommen til Teglstrupløbet 2016



KÆRE DELTAGER

Velkommen til Teglstrup-løbet 2016. I år tager løbet udgangspunkt i området mellem Teglstrup hegn og Helsingør by. I år vil vi gerne følge op på sidste år i Lyngby med bykort og sprint på DTU, så vi har i samarbejde med HSOK, fået fremstillet et o-kort med byområder, blandet feriecenter/skov og selve Teglstrup hegn.

Vores mål er igen at give en kombination af forskellige former for o-løb og især få lidt sprint lagt ind som en del af løbet. Jeg håber, I får en sjov anderledes oplevelse i Helsingør.

Erik Skriver
Stævneleder

Instruktion

DATO

Onsdag den 5. oktober 2016.

MØDESTED / STÆVNECENTER

Stævnecenter, start og mål.

HSOK klubhus, Gl. Hellebækvej 63A, Helsingør. Parkering kan ske ved Helsingør hallen. Skærm ophængt. Følg afmærkning ca. 150 meter øst for klubhuset til start.

START OG MÅL

Mål ved selve klubhuset.

KORT

Særtryk **Marienlyst Slotspark & Konventum 2012**, 1:5000 ækv. 2,5

Kortet er løbende revideret siden 2012

A-3 størrelse og rivfast papir med påtrykte definitioner

START OG PROCEDURE

Første start kl. 10:30. Fremkald 3 minutter før start.

Ved fremkald skal løbere klare og tjekke SI brik.

Lejede SI brikker udleveres ved fremkald.

Efter kontrol af SI brik kan løberen tage ekstra definition.

I box 2 afventes.

I box 3 stiller løberen sig ved kortkassen.

Husk at kontrollere man er ved den rigtige løbskasse.

Kasserne er markeret med bane nr.

I start øjeblikket tages kortet.

OBS !!

Løbere på bane 6 må tage kortet 1. minut før start.

Løberne skal IKKE stemple start.

BANER

Klasse/banelængder:	Bane 1 – svær orientering	9.1 km / 37 poster.
	Bane 2 – svær orientering	6.7 km / 31 poster.
	Bane 3 – svær orientering	5.5 km / 25 poster.
	Bane 4 – svær orientering	3.8 km / 19 poster.
	Bane 5 – mellemsvær orientering	5.6 km / 23 poster.
	Bane 6 – let orientering	5.0 km / 18 poster.

OVERTRÆKSTØJ OG VÆRDIGENSTANDE

Kan medbringes og lægges ved mål.

KONTROL

Der anvendes Sport Ident.

SI brikken udleveres ved start og løberne anvises til Clear + Kontrol.

Ved alle poster sættes brikken i SI boxen.

Som kvittering gives et lille blink signal og en bip lyd. Såfremt det konstateres, at SI boxen ikke virker, skal løberen selv kontrollklippe i R felterne på kortet.

I ØVRIGT

Det anbefales at løbe med almindelige løbesko og påklædning efter vejret.

- Der må IKKE løbes igennem bygninger
- Løberne må IKKE forcere hegn, halvmure – selvom det kan friste
- Brug tid på at læse vejvalg !!!!!
- Der kan/må ikke løbes på olivengrøn farve på kortet (typisk private haver osv.)

RESULTATFORMIDLING

Offentliggøres snarest i idrætscentret.

AFSLUTNING

Forventes i stævnecentret ca. kl. 1300 -1300 eller når sidste løber er i mål.

PRÆMIER

Efter deltager antal.

TERRÆNET

Overvejende flad terræn. Et længere skrænt parti gennemskærer kortet.

Nordre Strandvej skal passeres flere gange.

Pas på trafikken.

Helsingør PI ønsker Jer en god tur.



Arkivfotos



Helsingør Feriebys historie

Ophav: Folkeferiefonden.dk

Helsingør Ferieby blev opført i 1958 og har siden huset utallige familier på ferie. I en kort periode fungerede feriebyen som flygtningecenter. Efter at have stået tom i en årrække blev feriebyen totalrenoveret i 2011 og fik sin nuværende sociale profil.



derfamilier har nydt udsigten fra plænen ved fælleshuset, badet ved stranden og drukket kaffe på terrassen om aftenen.

Efterfølgende blev Helsingør Feriecenter i en årrække udlejet til Dansk Flygtningehjælp, som flygtningecenter.

Helsingør Ferieby blev opført i perioden 1958-1964 for det daværende Dansk FolkeFerie, som ferieby for arbejderfamilier.

Feriebyen er tegnet af arkitekterne Marius Andersen og Viggo Steen Møller. De to arkitekter og Dansk FolkeFerie lagde stor vægt på, at feriebyen skulle indbyde til fællesskab samtidig med, at familierne kunne trække sig tilbage og have privatliv i deres feriehus.

Da husene blev opført var de supermoderne efter datidens standard med både rindende vand og elektricitet og et lille køkken med flaskegas til komfuret. Der var toilet i hvert hus, men fællesbad for hele feriebyen. Dette kan i dag opleves i "museumshuset", som er bevaret i den oprindelige indretning og stand fra 1958.

Helsingør Ferieby fungerede som feriested i mange år og mange danske arbej-

I 2003 kom feriebyen imidlertid til at stå tom, og det fødte en idé hos Dansk FolkeFerie, som i mellemtiden havde skiftet navn til FolkeFerie.dk. Daværende direktør i FolkeFerie.dk, Benny Overgaard, havde en engageret vision om at tilegne Helsingør Ferieby til svage grupper.

Han stiftede FolkeFerieFonden, som i dag ejer og driver Helsingør Ferieby. Med hjælp fra Den A.P. Møllerske Støttefond og RealDania og blev feriebyen totalrenoveret. Arkitekterne var Varmings Tegnestue ApS.

Helsingør Ferieby genåbnede den 21. juni 2011. Feriebyen er i skolernes ferier forbeholdt ophold for familier med alvorligt syge eller psykisk handicappede børn, økonomisk dårligt stillede familier med børn og pensionister. Opholdene arrangeres i samarbejde med sociale og humanitære foreninger.





Arkivfotos

LO skolen – Konventum

LO-skolen er et kursus- og konferencenter beliggende i den nordvestlige del af Helsingør.

Omkring 1958 blev skolen besluttet oprettet af LO til uddannelse af arbejderbefolkningen.

Efter en arkitektkonkurrence i 1958, som arkitekt Jørn Utzon vandt, gik der, af flere grunde 11 år før LO-skolen blev officielt indviet den 28. maj 1969, efter to års byggetid. Jørn Utzon måtte trække sig pga. operabyggeriet i Sydney, så det blev vinderne af arkitektkonkurrencens andenpræmie, Karen og Ebbe Clemmensen og Jarl Heger, som derefter fik overdraget opgaven.

Skolen adskilte sig fra andre højskoler ved at have et højt niveau i forhold til mad og

logi, og ved at have få længerevarende ophold, men derimod mange et- og to ugers kurser.

Siden er skolen dog ændret, og i dag er 70% af driften kommerciel. De unikke rammer tiltrækker mange firmaer og private i forbindelse med konferencer, møder, bryllupper mv.

I 2008 ændrede virksomheden status til erhvervsdrivende fond med to datterselskaber:

- Konventum, der driver konferencecenter og hotel, og
- Center for arbejdsliv & læring, der driver uddannelsesvirksomhed

Ophav: Wikipedia



Arkivfoto



Arkivfotos



Sjove historier fra løbs området

Umiddelbart nord-vest for start stedet findes Helsingør ferieby.

I feriebyens skrænt område nord-vestlige hjørne finde den oprindelige grav for prins Hamlet.

Historien fortæller, at prins Hamlet blev begravet på dette sted i 1790 efter i flere hundrede år at have befundet sig med gift i ørene ved Kronborgs Volde.

VERDENS ENDE

I samme område ses en asfalteret sti ned mod jernbanen. Tilbage i 1700-tallet var stien en lille grøft som adskilte Himmerig og Jorderig.

Folk var overtroiske den gang.

I slutningen af 1700-tallet fik grøften navnet Verdens Ende.

Sagnet siger, at en Løjtnant på Kronborg blev forelsket i kommandantens datter. Løjtnanten havde proklameret, at han ville flygte med kommandantens datter lige til Verdens Ende.

Og det gik hverken være eller bedre, end at de blev indhentet her ved grøften.

Soldaten blev slået ihjel og derefter fik grøften navnet Verdens Ende.

UÆGTE BØRN

De fleste af baner passerer i den østlige ende Marienlyst slot.

Frederik den 2. byggede det oprindelige Marienlyst slot tilbage i middelalderen.

Slottet blev oprindelig opført som et havehus til kongerne på Kronborg, fordi Kronborg var en krigsfæstning og kongerne havde brug for et sted at stresses af med smukke haver osv.

I 1700-tallet anlagde den franske arkitekt Jardin haverne.

I Helsingørposten på Frederik den 2.'s tid - var der en artikel om uægte børn i Helsingør.

Man havde optalt i alt 54 uægte børn i byen!!!!

Uægte børn på den tid var børn af et ægteskab der hverken var lyst i kirken eller efterfølgende bekræftet ved vielsen. En ganske absurd tanke med henvisning til, at jomfru maria var ugift og Jesus derfor et uægte barn.

Usædelighed på det tidspunkt læs 16-1700-tallet var en alvorlig og meget strafbar forseelse.

Ugifte kvinder der fandtes skyldige i usædelighed kunne blive idømt straffen – at blive ”kagstrøget” dvs. hun blev bundet til en pæl og pisket. Derefter fik hun bundet tunge sten rundt om halsen, hvorpå hun blev jaget ud af byen, mens bødlen gik bag hende og spillede lystig musik. Det blev kaldt, ”at bære stene af by” og straffen blev først afskaffet i 1866.

DENGANG FANDTES BEGREBET – LEJERMÅL !!

”Lejermål” betød i middelalderen – samleje uden for ægteskabet !!

Ifølge Danske Lov fra 1683 skulle man betale en bødestraf for ”lejermål”.

Soldater skulle tillige løbe spidsrod og piskes - mens matroser skulle hoppe i vandet fra Råen 6 gange.

”Lejermål” blev afskaffet i 1775 af Struense og måske havde han en bagtanke med ophævelsen.

NATMANDEN

Vest for Marienlyst slot findes endnu en asfalteret sti ned ad skrænten. I middelalderen blev renden kaldt ”Rakkerrenden” På den tid hed området ”Natmandens Vænge” og i renden løb der vand fra højere liggende små søer.

Navnet Rakkerrenden kommer af, at Natmanden på den tid var byens renovationsmand, ham der slagtede ådsler og var bød lens højre hånd og dermed tog sig af oprydning efter halshugninger. Byens folk turde derfor ikke komme i nærheden af Rakkerrenden.

CYKELBANE

I skov området ved start og øst kaldt Marienlystskoven. Den blev plantet i 1920. Før skoven blev anlagt var det et åbent forlystelses område der i perioden fra 1895 til 1906 husede Danmarks største cykelbane med cementbelagt cykelring.



Udgiver: Dansk Politiidrætsforbund
Politigården, stuen, fag 29 • 1567 Kbh V
Tlf. 3521 9271 • Mail: info@politisport.dk

Grafisk produktion og tryk: FL Tryk

Annonceekspedition: Politiidræt
Agerbakken 21 • 8362 Hørning
Tlf. 8793 3786 • Mail: info@politiinfo.dk
